



Thiếp xin Chàng chờ bạc đầu!

* LÊ THẾ HIỂN

T trong khuê phòng, người vợ trẻ chẳng biết buồn là gì. Một ngày mùa Xuân, nàng ngưng trang điểm, bước lên lầu trên. Chợt nhìn thấy màu dương liễu bên đường, nàng mới hối hận sao lại cự dục chàng lên đường tìm kiếm công danh.

Đây là nội dung một bài thơ xưa, vẫn vẹn có bốn câu, trong văn học Trung Quốc còn truyền lại đến bây giờ.

Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu
Xuân nhật ngưng trang thương thủy
lâu

Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
Hối giao phu tế mịch phong hầu.

Ý thơ rất hay nên đã được hậu thế nhớ mãi.

Nhưng đọc đi đọc lại mới thấy là:
Rằng hay thủ thực là hay
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế
nào!

vì rõ ràng nhận ra người vợ trẻ chẳng yêu chồng tí nào cả mà chỉ muốn dùng chàng như một công cụ để “một bước lên bà” mà thôi!

Chàng đi xa mà nàng chẳng biết buồn là gì, vẫn nhớ nhở trong phòng trang điểm. Đến lúc nhìn thấy màu dương liễu mới bừng tỉnh nhận ra tuổi xuân đi qua nên hối hận đã dục chàng đi tìm công danh. Sao lại có người vợ vô tâm như thế! Được!

Lẽ dĩ nhiên trong đời thường, Trung Quốc không ít những nàng như nàng Phan Kim Liên trong Thủy Hử, nhưng những nàng như nàng Mạnh Khương cũng vô số!

Như vậy, nội dung bài thơ hẳn muốn nói lên một khía cạnh khác của đời thường chàng? Khía cạnh ấy đã được nữ sĩ Hồ Xuân Hương lớn tiếng

cổ vũ:

Phó cho con Nguyễn Thị Dao
Nước trong leo leo cắm sào đợi ai?
Thời cận đại, thi sĩ Vũ Hoàng
Chương cũng có một bài thơ rất đồng cảm:
Duyên may vừa ấm chiếu
Thôi chàng đã chinh phu
Cầu vị ngày tơ liễu
Roi ngựa ào gió thu
Quan hà mây phiêu diểu
Chăn gối mộng kỳ khu
Đêm đêm chàng có hiểu
Ai khóc mòn non Vu
Bóng cầu qua cửa ghẹo
Chờ ai hóa đá ru
Đình viên trăng lạnh leo
Khuê các lửa giam tù
Chẳng tu dành cũng như tu
Buổi can qua mây chinh phu lại về.
Nhắn cho muôn thiếp phòng khuê
Án phong hầu xóa trăng thề như
chơi
Thế gian cừu hận bời bời
Lầm thay tình chung một đời nhớ
thương

Thi sĩ họ Vũ vì thương cảm người thiếu phụ “Khóc mòn non vu” khi xa chồng nên mới hỏi: Chờ ai hóa đá ru? Nếu thi sĩ gặp nàng thiếu phụ “bất tri sầu” thì thi sĩ đã chẳng đồng cảm mà hỏi như thế đâu!

Cũng nhìn màu dương liễu, tâm trạng người chinh phụ của Đặng Trần Côn (Bản chữ Hán) và Đoàn Thị Điểm (Bản chữ Nôm) lại khác hẳn:

Hồi thủ trường đê dương liễu sắc,
Hối giáo phu tế mịch phong hầu.
Bất thức ly gia thiên lý ngoại
Quân tâm hữu tự, thiếp tâm phẫn?
(Đặng Trần Côn)

Lúc ngoảng lại trông màu dương liễu
Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong
Chàng hay muôn dặm ruổi rong
Lòng chàng cũng có như lòng thiếp chàng?
(Đoàn Thị Điểm)

Đọc những câu thơ trên, chúng ta thương cảm cả người đi xa lẫn người ngày đêm mong nhớ. Chàng vì nghĩa vụ với nước với non mà đành hy sinh tình riêng:

Chàng tuổi trẻ vốn giông hào kiệt
Xếp bút nghiên theo việc dao cung
với một ý chí sắt đá:

Thước gươm đã quyết chẳng dung
giặc trời

Người vợ trẻ trong hoàn cảnh:

Duyên may vừa ấm chiếu
Thôi chàng đã chinh phu

đành ngậm nước mắt mà tiễn chồng. Biết chàng ra đi vì nghĩa lớn, nhưng làm sao tránh khỏi nỗi bịn rịn thường tình: “Bước đi một bước lạivin áo chàng.”

Khác hẳn với nàng thiếu phụ “bất tri sầu”, nàng thiếu phụ trong Chinh Phụ Ngâm chẳng còn thiết tha gì đến điểm trang làm đẹp nữa vì đã mất đối tượng: “Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai?” và cũng biết chắc chàng chủ động nắm được thời gian xa cách, năm, mười, hai mươi năm hay chẳng bao giờ còn gặp lại nhau, nàng chinh phụ vẫn muốn cưỡng lại cái khắt khe của thói thường xưa nay: vẫn tin rằng “giai nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu”, nàng vẫn tin tưởng mối tình của hai người luôn luôn tươi đẹp, trẻ trung mãi mãi:

*Thiếp xin chàng chờ bạc đầu
Thiếp thì giữ mãi lấy màu trẻ trung
Đẹp đẽ làm sao, cao quý biết bao,
có những người vợ hậu phuơng như thế!*

Những người vợ đã đóng cả hai vai, trong lúc vắng chồng, làm tròn bổn phận làm dâu, thay chồng phụng dưỡng Bố Mẹ, thay chồng chăm nom dạy dỗ con cái:

*Lòng lão thân buồn khi tựa cửa
Miệng hãi nhí chờ bùa móm cám
Ngọt bùi thiếp đỡ hiếu nam
Dạy con đèn sách thiếp làm phụ*

Thân

Tất cả chỉ với một mong mỏi giản dị, một ngày nào được đoàn tụ với chồng, sống lại những ngày hạnh phúc như xưa.

Sau cuộc biến dâu đổi đời 75, nhiều sĩ quan, viên chức của Việt Nam Cộng Hòa đã bị lừa vào các trại cải tạo, họ thành các tù nhân không có ngày về. Đúng là một thứ “tù mù” vì những người Cộng sản giam giữ họ đã tuyên bố “Bao giờ các anh tiến bộ các anh sẽ về!” Chính các người giam giữ cũng không đo được sự tiến bộ của họ, do đó họ còn có một tên gọi khác là “tù mù chỉ” hay “tù RX” tức là tù rục xương.

Nhiều người bị chuyển từ miền Nam ra miền Bắc để cách ly họ với nhân dân miền Nam. Sau vài năm giam giữ ở miền Bắc họ được phép cho vợ con thăm nuôi.

Người Cộng Sản đe dọa họ: “Để xem vợ con các anh có ra thăm các anh không. Ngày xưa, các anh dùng quyền uy ép buộc hoặc mua chuộc các chị ấy làm vợ chứ có tình nghĩa gì mà thăm với nom.”

Thế mà rồi các bà gồng gánh quà cáp và ra thăm chồng, thăm con.

Gặp lại vợ, người tù nghĩ đến thân mình, ngậm ngùi mà nhấn: Em cứ tự lo cho em đi, đừng mong chờ gì ở anh cả!

Những nàng Kim Liên của thời đại cũng có nhưng không nhiều. Đại bộ phận những người vợ cải tạo đã trước sau thủy chung như nàng chính phụ bỏ hết phấn son, tần tảo kiếm sống, phụng

dưỡng cha mẹ chồng, dạy dỗ con cái và nhất mực chờ chồng. Những người vợ này không khóc mòn non vu mà chỉ cắn răng vượt mọi thử thách và cõng thầm nhủ:

*Thiếp xin chàng chờ bạc đầu
Thiếp thì giữ mãi lấy màu trẻ trung*

Các bà vợ biết chắc sống dưới chế độ mới với muôn vàn khắt khe o ép cả về tinh thần lẫn vật chất, hình hài chỉ ngày càng tiêu tan đi với thời gian chứ làm sao mà giữ mãi được màu trẻ trung? Nhưng có điểm chắc chắn, hình hài dâu thay đổi, nhưng tinh thần thì vẫn vững vàng và trẻ trung chẳng gì lay chuyển nổi. Uy vũ bạo quyền chẳng làm sao khuất phục được cái tinh thần ấy.. Cái tinh thần ấy được hun đúc bao đời từ thuở dựng nước. Nhờ tinh thần ấy mà những người chồng, người con an tâm lao vào đường tên mũi đạn, chịu đựng muôn vàn đau khổ, đứng thẳng lên tiến về phía trước, xứng đáng là những chàng trai đất Việt

Nhà thơ Cung Trầm Tưởng, một người tù RX, trong một bài thơ viết về người vợ tần tảo của mình có mấy câu gói ghém đầy đủ cái gương hy sinh vô bờ ấy như sau:

*Người từ cách trở trời xa
Hồn thơm yêu dấu về ta ngậm ngùi
Đất buồn khó có tình vui
Chát chua quen vị, ngọt bùi kiêng
khem
Chín mùa thua thiệt đời em
Gian truân chuyện kể nghìn đêm
chưa vừa
Đội nghìn nắng, gội nghìn mưa
Gương em tiết phụ thời xưa chờ
chồng.*

Cái công của những người mẹ, người vợ như thế to quá, chẳng có gì có thể đong đếm được, chẳng có gì có thể đền đáp được, thôi thì trong muôn một chỉ còn một cách như nhà thơ đã thành thật bộc lộ:

*Dốn em nguyên nghĩa vuông tròn
Dù cho thân xác vẫn còn chia đôi
Mai sau ngủ gốc cây sồi
Làm thiên thu chiếc miếu ngồi thờ
em*

Đúng là “Đội nghìn nắng, gội nghìn mưa”, chỉ biết nói thế chứ chưa nghĩa nhân gian không diễn tả hết và đầy đủ cái công của một người mẹ, người vợ trong lúc quốc biến.

Những người mẹ, người vợ ấy thay chồng dạy dỗ con em khéo như thế nào mà các thế hệ thứ hai, thứ ba sống trong môi trường mới với một nếp sống mới một nền văn hóa mới chúng vẫn giữ được cái bản sắc dân tộc Việt Nam, tạo được sự nể trọng của các cộng đồng dân tộc khác.

Ngày Văn hóa Thế Giới tổ chức ở thành phố New York, nhìn hai em gái mặc áo dài cổ truyền đầu chít khăn hoàng hậu ngồi trên hai voi chiến, tay cầm trường kiếm dơ thẳng phía trước, thấy như hồn thiêng sông núi trở về qua Bà Trưng, Bà Triệu, oai hùng biết bao, cảm động biết bao! Thế hệ trẻ đã tiếp bước cha anh tiến về tương lai.

Tuổi trẻ ở nước ngoài đã học tập, thâu thập được những kiến thức rất cao, nắm được những vị trí quan trọng trong chính quyền và trong các công ty lớn mà ngay người bản xứ cũng chỉ mơ đạt được như thế (Càng ngày càng nhiều các Thủ khoa, Á khoa gốc Việt trong các lễ tốt nghiệp Trung học và Đại học ở Hoa Kỳ cũng như ở nhiều nước khác.)

Cái yếu tố quan trọng hàng đầu mà các em ghi nhận như động lực thúc đẩy các em cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được thành quả là sự chăm sóc và khích lệ của người mẹ.

Chính người mẹ là tấm gương sáng để các em noi theo, để vững tiến và thành công ở xứ người. Các bà mẹ là mảnh đất tốt để lớp trẻ như những cây tết nẩy nở đậm trôi ra hoa kết trái. Các em là tương lai của cộng đồng chúng ta, là hy vọng của dòng giống Việt.

Tương lai ấy, hy vọng ấy là công của các bà mẹ, bà vợ Việt Nam, lúc nào cũng tin tưởng và nhấn nhủ:

*Thiếp xin chàng chờ bạc đầu
Thiếp thì giữ mãi một màu trẻ trung*

* LÊ THẾ HIỂN